

# Jaarverslag Stichting Kontaanoo 2014-2015

## **Van de voorzitter**

We kijken terug. Terug op een jaar lang avontuur voor een levenslange ervaring! 22 jongeren en 8 leidinggevende volwassenen waaronder 2 bestuursleden van Stichting Kontaanoo vertrokken afgelopen zomer naar Gambia om een begin te maken met de nieuwe huisvesting van de school. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van deze reis.

We moesten opnieuw afscheid nemen van een bestuurslid. Nadat we medio 2014 afscheid hadden genomen van Liesbeth Zwaan legde Merel Nijs, enthousiast vanaf de oprichting van Stichting Kontaanoo, haar taak neer.

Gelukkig mochten we ook twee nieuwe algemene bestuursleden welkom heten: Johan van Dasselaar en Aalt Geitenbeek. Beide hebben ervaring met ontwikkelingswerk, waarbij Aalt regelmatig in Gambia is geweest. En die kennis en ervaring kunnen we gebruiken. Welkom allebei!

In dit verslag vindt u een korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik voor het komende schooljaar.

## **Het afgelopen jaar, 2014 - 2015**

Het was een jaar vol drukte en gezelligheid. 22 jongeren brachten zeker leven in de brouwerij! Dankzij hun inzet bij acties, hun promotie bij bedrijven en niet te vergeten hun presentatietalent bij de verschillende basisscholen werd er ruim 100.000 euro bij elkaar gespaard voor de reis en voor de bouw van de school. De reis werd grotendeels bekostigd uit persoonlijke sponsoring. De bouwkosten werden bij elkaar verdiend door het voeren van acties en de sponsoring van vele

bedrijven uit Putten en de regio. In Putten kon men er niet omheen: er zouden jongeren naar Gambia gaan. En dat is gebeurd: ze zijn in juli 2015 vol enthousiasme vertrokken. Op het moment dat ze aankwamen, was een groot gedeelte van het nieuwe gebouw al klaar: vier lokalen, die voor de groep dienst deden als leef- en slaapruijnte. Hoewel de omstandigheden primitief waren en het eten wat eenzijdig, hebben onze helden zich er dapper doorheen geslagen: ze hebben beton gemaakt en daarmee voor 16 lokalen en een kantoorgebouw de fundamenteu gestort. Om de schade in het regenseizoen te beperken, zijn bovenop de fundamenteu nog muurtjes gebouwd van drie stenen hoog. Daarnaast hebben ze helpen stuken aan de bakkerij en waren we er ook nog toen de eerste rook uit de schoorsteen van de bakkerij verscheen. Wij kunnen als bestuur van Stichting Kontaanoo niet anders dan een hartelijk 'dank je wel' uitspreken voor deze jongeren, de leiding en in het bijzonder Bram Remmelzwaal, initiatiefnemer en motor achter het project.

### **Het komend jaar, 2015-2016**

U heeft het vast al ergens gelezen: wij konden dankzij de steun van de Achmea Foundation beginnen met de ontwikkeling van economische projecten. En dat hebben we gedaan! Er is in Jidda een bakkerij gebouwd, die een regiofunctie moet gaan krijgen. Het brood wordt iets goedkoper verkocht dan de standaardprijs, zodat klandizie gegarandeerd is. Op het moment dat er winst gemaakt wordt, kunnen we vanuit deze winst meer projecten gaan openen.

Daarnaast openen we in oktober 2015 onze eerste 'primary class': na de kleuterschool wordt er nu ruimte gemaakt voor de eerste klas van de lagere school, bij ons groep 3.

We willen ook blijven investeren in de contacten in het dorp en de samenwerking met onze contactpersoon. Door het

korthouden van de lijntjes en regelmatige bezoeken aan het project willen we op de hoogte blijven van het verloop.

Zoals gezegd, we kijken terug op een jaar lang avontuur, voor een levenslange ervaring. Voor de kinderen in Jidda is dit een levensverandering. En dat is waar we het voor doen!